

CHILDREN IN INDIA VZW.

Boelare 32 – Bus 3 – 9900 Eeklo – Tel. 09-378.22.77 - E-mail : childreninindia@hotmail.com
Ondernemingsnummer 0431.764.420 - Bankrekening : BE 75 750-9496678-51

Project 2015 : Burigora + voedsel

Beste Vrienden,

We zijn heel blij U dit jaar voor ons **30-jarig bestaan** een project voor te stellen over een nieuwe missie. Het betreft een missie van de Zusters van St.-Charles in **Burigora**, in de staat Jharkhand.

Deze streek wordt bewoond door de **Ho-stam** die tot de **Adhivasi bevolking** behoort. Zoals U weet behoren de Adhivasi tot de oudste bevolkingsgroepen van India, men vindt ze ook in Darjeeling, Odissa en nog andere staten. Men mag deze groep niet verwarren met de Dalit. De Adhivasi worden ook uitgebuit, maar worden niet verstoten zoals de Dalit. De Ho-stam is de vierde talrijkste in de staat Jharkhand en ongeveer 200,000 mensen spreken dezelfde taal, hun eigen taal. De Ho, zijn evenals de Santals, de Oraons en de Mundas, vooral actief in de landbouw. De vrouwen hebben een hogere status vergeleken met die van andere staten. Er zijn ook meer vrouwen dan mannen. In de loop der jaren is er in de staat Jharkhand veel mijnbouw gekomen en zo zijn ze in contact gekomen met de verstedelijking.

Een studie van enkele jaren geleden, vermeldt dat ongeveer 40% van de Ho geletterd zijn, bij de vrouwen is dat slechts 24%. In de andere staten van Jharkhand bedraagt dit in totaal 54% en 39% voor de vrouwen. Deze groep behoort dus tot de laagste van India. Het aantal kinderen tussen 5 en 14 dat school loopt is 38%. Ongeveer 20% hebben hun studies afgemaakt en slechts 3% hebben een diploma hoger onderwijs behaald.



Wat gezondheid betreft, lopen veel zieken gevaar omdat ze hun toevlucht zoeken tot superstitie en hekserij. Er worden nog veel dieren en gevogelte geofferd om te kunnen genezen. Gezond drinkwater is een groot probleem. Ze gebruiken het water uit een vijver en dat uit een open waterput. Er zijn in het dorp geen toiletten en de ontlasting in open lucht is oorzaak van veel ziektes. Om uit de armoede te geraken, migreren veel jongeren naar de stad en andere staten. Verleid door malafide figuren komen ze terecht in een gevaarlijke wereld en worden zo besmet met HIV en hepatitis.



Zuster Annie (foto hieronder), die verpleegster is, heeft een heel moeilijke en verantwoordelijke taak op haar schouders. Ze woont in een heel bescheiden woonst dat dienst doet als klooster. Ze is al begonnen met het organiseren van medische kampen met de medewerking van dokters, oog- en tandartsen en geeft de bevolking les in hygiëne. Er is geen elektriciteit in het dorp en zoals vermeld, geen goed drinkbaar water. **We gaan nu met onze actie geld inzamelen voor de aanleg van een waterput en de installatie van zonnepanelen.** We zien wel hoever we geraken en wat de verdere noden zijn. Misschien doen we volgend jaar nog een actie voor Burigora, we zien wel hoe alles evolueert. Hoe dan ook de nood is groot en men moet ergens beginnen. De congregatie van de Zusters van St.-Charles doet baanbrekend werk op het vlak van onderwijs en gezondheid. Zij zijn ook actief in Afrika en in Zuid-Amerika.

We gaan de maandelijkse bijdrage niet verhogen, die blijft dus **12,50 € per maand**. Mogen we vragen om Uw bijdrage regelmatig te storten. Een bestendige opdracht is het gemakkelijkst. Als we de bijdrage een maand niet ontvangen, dan moeten we geld nemen van onze giften want we willen de gezinnen niet zonder geld zetten, ze hebben het al moeilijk genoeg. De euro is gezakt en daardoor kunnen we iets minder roepies overmaken, dat is natuurlijk een gevolg van de schommelende wisselkoersen. We blijven ook onze arme melaatsen in Manipur steunen met voedsel, het is ook een verstoten gemeenschap in India.

Heel veel mensen hebben een computer en maken gebruik van e-mail. Mogen wij U dan ook vragen om Uw adreswijziging door te geven als U verhuist a.u.b. We krijgen regelmatig post terug van sponsors die verhuist zijn, maar die geen adresverandering hebben gemeld. Dit brengt vertraging mee en extra kosten. Dank U.

Gelieve mijn nieuw e-mailadres te noteren a.u.b. : childreninindia@hotmail.com



Beste Vrienden, wij willen U nogmaals **van harte danken** voor zoveel jaren trouwe steun aan onze arme vrienden in India en willen met nog meer inzet, maar vooral meer liefde, ons werk verder zetten dank zij Uw milde goedheid. Steeds tot Uw dienst.

Pierre Huysman